

Als een papa, opi, sterft, staat alles even stil...

De heer  
**Felix Bosmans**



Geboren te Halle op 26 augustus 1952  
en er thuis onverwacht overleden op 1 oktober 2017.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Daniel Bosmans en Fabienne Moons, Océane,  
Kristof Bosmans en Charissa Wieleman, Diete en Lenke,  
Kristel Bosmans en Sam Bousard, Jey, Ellys en ♥,  
zijn kinderen en kleinkinderen,

Victor en (†) Adeline Bosmans – Vanlaethem, zijn vader,

Eddy en Lydia De Ryck – Bosmans,  
(†) Roger en Martine Appelmans – Bosmans – Koen Deruyver,  
Jan en Sonja Zelck – Bosmans,  
Eddy en Carine Mollaert – Bosmans,  
Emile en (†) Huguette Bosmans – Marcelis,  
zijn broer, zussen en schoonbroers,

Kenneth Appelmans,  
Océane Bosmans, zijn petekinderen,  
zijn neven en nichten,  
de familie Bosmans.

Met dank aan dokter Gilbert Bosmans, zijn huisarts, voor de goede zorgen en steun.

De plechtige uitvaartliturgie rond de asurne, waartoe u vriendelijk wordt  
uitgenodigd, zal opgedragen worden in de Sint-Rochuskerk te Halle  
op zaterdag 7 oktober 2017 om 10 uur.

We komen samen in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Buizingen.

*Papa, opi, rust zacht.*

Rouwadres:  
Uitvaartverzorging Wim Vanderlinden – T.a.v. de familie Bosmans  
Ninoofsesteenweg 79 – 1500 Halle  
Condoleren kan ook via: [www.wimvanderlinden.be](http://www.wimvanderlinden.be)