

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij samen met hem mochten hebben, delen wij u het overlijden mee van

De heer



Frans De Broyer

Weduwnaar van Mia Bruyeer

Geboren te Lembeek op 3 augustus 1937

en van ons heengegaan te Halle

in het AZ Sint-Maria op 20 juli 2020.

Gesterkt door het Sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen worden in intieme familiekring in de Heilig Hartkerk te Breedhout op zaterdag 25 juli 2020 om 10.30 uur.

We komen samen in de kerk vanaf 10.15 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de grafkelder op de begraafplaats van Breedhout.

De eucharistie die bij deze verrijzenisviering hoort, zal plaatshebben op zondag 16 augustus 2020 om 11 uur.

Gelieve de corona-maatregelen te respecteren. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Al kan u er niet bij zijn, laat dan een kaarsje branden en denk even aan Frans op het moment van afscheid.

Dit melden u met droefheid:

zijn broer, zus, schoonbroers en schoonzussen:

(†) Maurice en (†) Ghislaine De Broyer – Devillé,
(†) August en (†) Celine Paridaens – De Broyer,
Jozef en (†) Estelle De Broyer – De Rycke,
(†) Jean en (†) Anny De Broyer – Noynaert,
Pierre en Anny De Bast – De Broyer,

(†) Maurits en Annette Jacobs – Bruyeer en Roger De Vos,
(†) Jean en Eliza Nerinckx – Bruyeer,
François en (†) Hubertine Bruyeer – De Dobbeleer,
Jan en (†) Florence Bruyeer – Steens,
(†) Maurice en (†) Anna De Bremaeker – Bruyeer,
(†) Felix Bruyeer,
Lucien en José De Vits – Bruyeer,

zijn neven en nichten,

de families De Broyer en Bruyeer.

De familie dankt het Wit-Gele Kruis voor de goede zorgen en steun.

Rouwadres:

Uitvaartverzorging Wim Vanderlinden – T.a.v. Familie De Broyer
p/a Ninoofsesteenweg 79 – 1500 Halle – 02/361.64.74.

Condoleren kan ook via: www.wimvanderlinden.be

