



Sint-Ulrikskerk



*Ik blijf nu hier. Jij gaat naar daar
En daar is niet zo ver van hier
We spreken af, ik weet niet waar
En daar ontmoeten wij elkaar*

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij met droefheid het overlijden van

Mevrouw
Jeanne Van der Elst
Weduwe van Petrus De Leener († 1/1/1997)

*Gewezen leidster van de BJB 'Sint-Ulriks-Kapelle'
Gewezen voorzitter van de Shetlandvrienden
Lid van het Belgische Studbook van de Shetland Pony*

Geboren te Sint-Ulriks-Kapelle op 14 december 1930 en van ons heengegaan
in het WZC Sint-Antonius te Sint-Pieters-Leeuw op 20 maart 2019.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal opgedragen worden in de Sint-Pieterskerk (Rink) te Sint-Pieters-Leeuw
op donderdag 28 maart 2019 om 10 uur.

Begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

De overledene is te begroeten in het funerarium Wim Vanderlinden,
Dworpsestraat 106 te 1651 Lot, op dinsdag 26 maart 2019 van 18 tot 18.30 uur.

De plaatsing in de familiekerk zal plaatshebben
op de begraafplaats van Sint-Ulriks-Kapelle om 15 uur.

Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap zal plaatshebben
op zondag 7 april 2019 om 9.30 uur.

HEER, SCHENK HAAR DE EEUWIGE RUST.

Zij leeft verder in de herinnering van:

André en Reine De Leener – Moens

haar kinderen

Andries en Sarah De Leener – Demol

haar kleinkinderen

Roger (†) en Lucette (†) Van der Elst – Wieleman, kinderen en kleinkinderen
Gustaaf en Hélène Van Ransbeek – Van der Elst, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Louis (†) en Yvonne Van Droogenbroeck – Van der Elst, kinderen en kleinkinderen.
haar zussen, schoonbroer, neven en nichten

De families Van der Elst, De Leener, Van der Smissen en Van Belle.

Met dank aan dokter Johan De Ridder
en het volledige team van WZC Sint-Antonius voor de goede zorgen en vriendschap.

Rouwadres: Uitvaartverzorging Wim Vanderlinden – T.a.v. Familie De Leener
Ninoofsesteenweg 79 – 1500 Halle – 02/331.01.82.

Condoleren kan ook via: www.wimvanderlinden.be