

*En als ik dood ga, huil maar niet.  
Ik ben niet echt dood, moet je weten.  
't Is maar een lichaam dat ik achterliet.  
Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.  
(Bram Vermeulen)*

Als een moeder sterft, staat alles even stil...



Mevrouw  
**Lisa Vanderrusten**

Weduwe van Theo Velleman

*Lid van OKRA Lot*

Geboren te Dworp op 28 december 1923  
en overleden te Alseberg in Residentie Zennehart op 26 augustus 2019.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Francis en Julia Velleman – Oosterbaan,  
(†) Willy Velleman,  
(†) Kris Velleman,

haar kinderen,

Koen en Sarah Velleman – Monsieur, Maité,  
Johan en Sunny Velleman – Li, Yulin,  
Bart en Ilse De Cooman – Velleman, Amy en Kiara,  
Philippe Hanssens  
Frédéric en Maud Schepens – Hanssens, Milan, (†) Lyvia en Maëline  
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families Vanderrusten, Velleman, Desmet en De Greef.

We nemen afscheid van Lisa, tijdens de gebedsdienst,  
die zal plaatshebben in de Sint-Jan de Doperkerk (Torleylaan) te Huizingen  
op zaterdag 31 augustus 2019 om 11.15 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.55 uur.

Nadien volgt de bijzetting in de grafkelder op de begraafplaats van Lot.

Rouwadres:  
Uitvaartverzorging Wim Vanderlinden – T.a.v. Familie Velleman  
Dworpsestraat 106 – 1651 Lot – 02/331.01.82.

Condoleren kan ook via : [www.wimvanderlinden.be](http://www.wimvanderlinden.be)