

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld.
Niets gevraagd en veel gekregen,
en ben van alle goede dingen voldaan
zachtjes ter Gode gegaan.
(Stijn Streuvels)*

Zij heeft geleefd als een mens die goed was,
in stille eenvoud ging ze van ons heen

Mevrouw

Marieke Eylenbosch

Weduwe van Eugène Eylenbosch

Geboren te Huizingen op 15 augustus 1918
en er thuis overleden op 15 juni 2019.
Gesterkt door de Ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal opgedragen worden in
de Sint-Jan de Doperkerk te Huizingen (Torleylaan)
op vrijdag 21 juni 2019 om 10 uur.

We komen samen in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de begraafing op het kerkhof van Huizingen.

Marieke kan begroet worden in het funerarium
Wim Vanderlinden, Dworpsestraat 106 te 1651 Lot,
op donderdag 20 juni 2019 van 18 tot 18.30 uur.

Rust zacht, mama.

Zij zal steeds verder blijven leven in de herinnering van:

(†) Jean Eylenbosch,
Victor Eylenbosch,
Frans en Trees Denayer – Eylenbosch,

haar kinderen,

Iwein en Ilse Denayer – Jans,
Kobe en Joppe

Jonas Denayer en Leen De Witte,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

(†) Maurice en (†) Isabelle Stas – Eylenbosch,
kinderen en kleinkinderen,

(†) Louis en (†) Jeanne Denayer – Eylenbosch,
kinderen en kleinkinderen,

(†) Edouard en (†) Mathilde Moriau – Eylenbosch,
kinderen en kleinkinderen,

(†) Zuster Thérèse Eylenbosch,
Fernand en Aline Eylenbosch – Debremaeker,
kinderen en kleinkinderen,

Zuster “Godefrieda”, Sabine Eylenbosch,
Zuster “Marylene”, Georgette Eylenbosch,

haar broer, zussen, schoonzus, neven en nichten,

Jan Stas,
Agnes Eylenbosch,
Iwein Denayer,

haar metekinderen,

de families Eylenbosch en Eylenbosch.

Met dank aan iedereen die Marieke
met de beste zorgen en steun heeft omringd.

Rouwadres:

Uitvaartzorg Wim Vanderlinden – T.a.v. Familie Eylenbosch
Dworpsestraat 106 – 1651 Lot – 02/331.01.82.

Condoleren kan ook via www.wimvanderlinden.be