

Groot is de leegte en het verdriet  
Veel te vroeg van ons heengegaan  
Mooi zijn de herinneringen aan

# Michaël Kaye

Geboren te Halle op 6 november 1979  
en geheel onverwacht overleden te Huizingen op 17 juli 2020.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Kenzo Kaye,	zijn zoon,
Rose-Marie Delauw en Laurent Beetens,	zijn ouders,
(†) Frédéric Kaye, Thibeaux en Noa, zijn petekind,	zijn broer, neef en nicht,
Gregory Beetens en Lien Sterck,	zijn stiefbroer en partner,
Remi en Marie-Henriette Delauw – Pletinckx,	zijn grootouders,
Sonja Linnekens,	zijn vriendin,
Willy Coppens,	zijn beste vriend,

We nemen afscheid van Michaël tijdens de gebedsdienst  
die zal plaatshebben in de Sint-Jan de Doperkerk (Torleylaan) te Huizingen  
op vrijdag 24 juli 2020 om 10 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.30 uur.

Nadien volgt de begrafenis op de begraafplaats van Lot.

Gelieve de maatregelen in verband met het coronavirus te respecteren.

Rouwadres:  
Uitvaartverzorging Wim Vanderlinden – T.a.v. Familie Delauw  
Dworpsestraat 106 – 1651 Lot – 02/331.01.82.

Condoleren kan ook via : [www.wimvanderlinden.be](http://www.wimvanderlinden.be)