

Dank voor al die mooie jaren,
dank voor alles wat je voor ons deed, dank u echtgenoot en vader,
we zullen nooit vergeten wie je voor ons bent geweest.

De heer
Omer Monderen

Echtgenoot van Rachel Milants
Geboren te Oudergem op 7 februari 1933
en overleden te Halle, in zijn vertrouwde omgeving, op 7 december 2017.
Gesterkt door de Ziekenzalving.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Rachel Milants, zijn echtgenote,

(†) Peter Monderen,
Freddy Monderen en vriendin Rita,
Lien, Thomas, Joeri en Ruben, zijn kinderen,

de families Monderen, Milants, Mievis en Verkens.

De familie dankt dokter Bob Schormans, Lucie van kiné De Boe
en het personeel van het Wit-gele kruis voor de goede zorgen.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal opgedragen worden in de kapel van de Zusters Sacramentinnen,
Cypriaan Verhavertstraat 172 te Halle, op vrijdag 15 december 2017 om 10 uur.

Nadien volgt de begrafenis in de grafkelder op het kerkhof van Halle.

Samenkomst en begroeting in de kapel vanaf 9.45 uur.

Heer, schenk hem de eeuwige rust.

Rouwadres:
Uitvaartverzorging Wim Vanderlinden – T.a.v. Familie Monderen
Ninoofsesteenweg 79 – 1500 Halle – 02/361.64.74.

condoleren kan ook via: www.wimvanderlinden.be